

In de serie 'alleen' stonden we na psalm 62 stil bij Fil.3:8 – ik wil alleen nog maar Christus kennen.
We zongen uit Psalm 73:10, Opwekking 460, 481, 484, 624, 695 en OK 153

Geert Wilders is moslim geworden...

Zo ongelofelijk is het dat de christenvervolger Saulus een christen wordt.

De jonge Paulus was bloedserieus. Leerde de bijbel uit zijn hoofd, wist alles van god en hield zich aan alle wetten die God en de schriftgeleerden gegeven hadden. Samen met een kleine elite vormt hij de God welgevallige reine mensheid. De rest is tuig.

Onder die rest valt ook ene Jezus. Hij zoekt contact met de onreinen en eet zelfs bij hen. Als Hij dan ook nog beweert dat Hij de Zoon van God is, is voor de Joodse elite de maat van godslasterlijkheden vol: kruisigen!

Het is ondenkbaar dat Paulus ooit ineens met een *open mind* Jezus zal gaan zoeken. Dan zoekt Jezus hem...

Als Jezus aan hem verschijnt, stort in enen het kaartenhuis van Paulus' religiositeit in elkaar. God verblindt hem en laat hem daarna heel scherp zien: ik doe aan religie, Jezus doet aan relatie. Ik zie religieuze gebruiken, Jezus ziet de mens.

Helaas bekeert lang niet de hele Joodse elite zich. Paulus ziet dat de jonge kerk belaagd wordt door fanatieke Joden en ook door Jodengenoten (mensen die zich op latere leeftijd tot het Jodendom hebben bekeerd).

Aan Filippi schrijft hij, dat het bij hem nog veel dieper zat dan bij deze mensen. Hij is een geboren Jood en al op de achtste levensdag besneden en zijn wetsopvatting zit heel diep. Deze religie heb ik bij het groot vuil gezet, schrijft hij. Niet dat het fout is om Jood te zijn of om Gods wet te willen houden, helemaal niet. Maar wel de trots en het fanatisme die daar vaak mee gepaard gaan. Eigenlijk kun je daar alleen maar van af komen, als je Jezus leert kennen.

RELIGIE <i>trots!</i> <i>fanatisme!</i> <i>oordeel!</i> <i>wet!</i> <i>iets/veel van God weten!</i>	RESET	RELATIE nederigheid gedrevenheid liefde genade God kennen
---	--------------	---

Gesprekspunten. Bekijk eerst even welk punt je sowieso wilt bespreken. Of misschien iets heel anders.

1. Een open deur, deze vraag, maar toch maar voor de zekerheid: signaleer je bij jezelf en om je heen meer religie of meer relatie? Hoe weet (meet) je dat?
2. Paulus neemt radicaal afstand van zijn godsdienstige leven.
 - a. Is dat voor ons in onze situatie eigenlijk wel nodig? Wij kennen Jezus toch al?
 - b. Ja ho eens: aan Paulus is Jezus verschenen – aan mij niet...! Reageer.
 - c. Stel dat je voor een jaar in een ver buitenland moet kerken. Wat zou je in elk geval willen vasthouden in de kerk daar? Zou je de rest gemakkelijk kunnen loslaten? Ook in de Ankergemeente dus...?
3. Luther was bang voor God, totdat hij zijn genade ontdekte. Kun je van Paulus hetzelfde zeggen?
4. Wat is voor jou het onderscheid tussen fanatisme en gedrevenheid...?
5. Voor wie meer wil.
 - a. Lees Markus 7:14-15. Geef m.b.v. deze tekst nog eens concreet het verschil aan tussen religie en relatie.
 - b. Lees Hand.10:9-16. Zou Petrus daarna varkensvlees zijn gaan eten?
 - c. Welke overeenkomst zie je tussen Fil.3:5-6 en Rom.9:1-4?
 - d. Lees 2 Kor.3:14-15. Het Jodendom is in grote meerderheid (nog) blind voor Jezus. Bid jij weleens voor deze mensen? Waarom wel/niet?